

# PAGADDERKE

Kleuterschool Pagadder

Sint-Maartenlaan 6

3550 Heusden-Zolder

011/57 26 30

[www.kleuterschoolpagadder.be](http://www.kleuterschoolpagadder.be)

[directie@vkspagadder.be](mailto:directie@vkspagadder.be)



SCHOOLJAAR 2023-2024

JUNI 2024

Beste ouders en lezers van Pagadderke

Daar is ze dan eindelijk! De zon! Net op tijd om ons allemaal al in een vakantiestemming te brengen!

Vrijdag nemen we nog afscheid van de oudste kleuters, er wordt hier en daar nog wat opgeruimd en dan gaan de deuren en poorten voor een tijdje dicht.



Aan iedereen een rustgevende, deugddoende vakantie, te midden van al wie je lief is!

Het Pagadderteam

## Autoluwe Schooldag in onze school!

Op 15 mei 2024 hielden we een Autoluwe Schooldag op onze kleuterschool! Dit evenement was opgezet om de kleuters op een leuke en leerzame manier te laten zien hoe belangrijk het is om minder vaak de auto te gebruiken.

De dag begon met een stroom van kleuters, die op allerlei soorten voertuigen de poort binnen reden. De speelplaats vulde zich al snel met fietsen, driewielers, steps en zelfs een heuse moto.

Om de beurt mocht elke klas het fietsparcours op de speelplaats afleggen. Het parcours had verschillende bochten, waardoor de kinderen hun fietsvaardigheden konden testen en verbeteren. Onder begeleiding en met aanmoedigingen van hun juf(fen), fietsten, stepten en rolden de kleuters met veel plezier over het parcours.



Elke klas kreeg voldoende tijd om het parcours meerdere keren af te leggen. Het was prachtig om te zien hoe de kinderen steeds behendiger en zelfverzekerder werden naarmate ze meer oefenden.



Sommige klassen hadden niet het geluk om van het mooie weer te genieten. Maar de regen hield hen niet tegen en het afdak werd dan een leuke afwisseling: fietsen in de regen, daar kunnen kleuters tegen!

Samen met de kleuters kijken we alvast uit naar een volgende activiteit op wielen: Samen strappen voor het klimaat, op de Strapdag in september 2024. De straat wordt dan ons fietsparcours!

Juf. Hilde

## Babynieuws ...

Oliver uit de rode klas is grote broer geworden! De baby luistert naar de naam Lucas en werd geboren op 19 mei. Proficiat aan de hele familie!



In de **blauwe klas** werd er twee weken gewerkt rond het thema Moederdag!  
De mama's werden uitgenodigd om samen met de kleuters iets leuks te komen doen.  
Er kwamen 15 mama's op bezoek in onze klas! Wat was dat leuk 😊  
Sommige mama's bakten pannenkoeken en wafels, maar ook lekkere, gezonde soep stond op het menu.  
We konden samen genieten van heerlijke fruitsalade met zelfgemaakte slagroom. En ze mochten proeven van versgeperst fruitsap.  
Er waren verschillende mama's die de kleuters kwamen schminken maar ook de nagels van de meisjes werden gelakt. De klas werd omgetoverd tot een kapsalon en ze kregen allemaal een tof kapsel!  
Enkele mama's kwamen een verhaaltje voorlezen of een spelletje spelen.  
Het waren twee fantastische weken; de kleuters, de mama's, maar ook de juffen hebben er enorm van genoten!



## Buiten met de paarse klas

Af en toe zien we de zon schijnen en dan moeten we er ten volle van genieten! Wanneer het goed weer is, mogen er vaak enkele kleuters voor de paarse muur spelen. Ze nemen de grote mat en een doos speelgoed mee. Ook nemen ze de step, de tractor en de springbal mee naar buiten. In de zandbak mogen deze kleuters tot aan de trein spelen. Zo kan ik hen nog goed zien.

De eetmomenten doen we dan ook buiten. De kleuters vinden het fijn als we gaan picknicken. :) Dit doen we voor de paarse muur, in het bos of gezellig samen met de kleuters van de gele klas.

Zoals op de foto te zien is, worden de traktaties van verjaardagen soms ook buiten opgegeten als het weer het toelaat. We hopen dus op nog veel zonnige, warme dagen.

Nog een speciale 'DANK U WEL' aan juffrouw Patricia (zie foto) die ons bijna elke donderdagvoormiddag kwam helpen in de klas. Donderdag namiddag ging ze ondersteunen in de rode klas. Het is haar laatste schooljaar bij ons op school en we gaan haar missen!

Vele zonnige groetjes uit de paarse klas



## Vakantie ....

Je kan nog even op school terecht voor vragen of vergeten/verloren spullen.

Van maandag 8 juli t/m woensdag 21 augustus zijn we er niet!



Ik ben Eda, de moeder van Goktug (rode klas), en ik wil graag mijn ervaringen delen over de ouder-kind activiteiten die we onlangs in de klas hadden. Het was een fantastische dag die zowel voor de kinderen als voor ons mama's heel bijzonder was.

Tijdens de activiteit speelden we samen verschillende spelletjes. Het was niet alleen leuk om met Goktug te spelen, maar ook om te zien hoe hij genoot van het samen zijn. Na het spelen ruimden we gezamenlijk alle materialen op. Dit gaf ons een gevoel van samenwerking en verantwoordelijkheid. Het deed me goed om te zien hoe Goktug leerde dat opruimen iets is wat we samen doen.

Wat ik ook erg waardeerde, was dat de kinderen tijdens de activiteiten zelf keuzes mochten maken. Goktug vond het geweldig om zelf te kunnen beslissen welk spelletje hij wilde spelen of welke kleur blokken hij wilde gebruiken. Dit gaf hem echt een gevoel van autonomie en zelfvertrouwen. Ik merkte dat hij trots was op de keuzes die hij maakte.

Daarnaast was er veel aandacht voor details van de voorwerpen waarmee we speelden. We bekeken samen de verschillende kleuren, en Goktug vond het vooral interessant om de binnen- en buitenkant van sommige dingen te ontdekken. Deze focus op details stimuleerde zijn nieuwsgierigheid en observatievermogen. Het was prachtig om te zien hoe hij steeds nieuwe dingen ontdekte.

Een van de hoogtepunten voor mij was de kans om andere mama's te leren kennen. Terwijl we samen met onze kinderen speelden, ontstonden er mooie gesprekken en een gevoel van verbondenheid. Het was fijn om ervaringen uit te wisselen en elkaar beter te leren kennen.

Al met al vond ik de activiteiten ontzettend nuttig. Ze brachten niet alleen plezier en leerervaringen voor de kinderen, maar ook voor de mama's. Het was een dag vol plezier, samenwerking en nieuwe ontdekkingen.

Met vriendelijke groet,

Eda



Bedankt  
voor de  
leuke  
feedback,  
Eda!

## Ijssparadijs met de oudste kleuters

Joepie, er staat een grote bus op ons te wachten. We mogen nog eens op uitstap!

We werden uitgenodigd in het ijssparadijs, wat keken we er naar uit. Want we zouden gaan schaatsen, oh, als dat maar goed zal gaan. We vinden het zo spannend!

Maar eerst moesten we goed uitgerust zijn; handschoenen zijn belangrijk zodat we onze vingers niet pijn doen. Warme kleren zodat we het niet koud krijgen op het ijs. Een fietshelm zodat ons hoofd goed beschermd is.

Eerst mogen we spelen op het ijs met onze schoenen aan. Hier konden we hockey spelen, sleeën, lopen, glijden met kussens en glijden van een hoge berg. Het was heel erg leuk en we konden ons goed warm houden.

Daarna trokken we echte schaatsen aan. Dat was een hele karwei. Toen iedereen klaar was wandelden we richting het ijs. We deden al wat oefeningen zoals springen, weer opstaan als we vallen, stappen... voordat we echt het ijs op mochten. Heel zelfzeker stappen we op het ijs, maar oei.. dat is niet zo makkelijk.

Eerst kruipen we allemaal naar ons plekje en daar leren we heel wat oefeningen als voorbereiding op het schaatsen.

We doen het, samen met de juf, met vallen en opstaan en verder blijven oefenen. Steeds weer opnieuw.

Vermoeid maar voldaan trekken we onze schaatsen uit en sommigen vallen zelfs in slaap op de bus.

Wat een dolle pret, dus jullie kunnen altijd samen met mama of papa eens even naar de schaatsbaan in Hasselt gaan.



## Alle eendjes zwemmen in het water

De kleuters van de **gele klas** hebben een hele week rond het verhaal van het lelijke eendje gewerkt. Eerst hebben we geluisterd naar het verhaal dat de juf vertelde. Nadien zijn we in boeken en op het internet gaan zoeken naar wat een zwaan juist is. Voor velen was dit een dier wat ze toch nog niet vaak gezien hadden. Dan hebben we het verhaal nageemaakt en konden we zelf met de figuren spelen. Ook hebben we geprobeerd om het verhaal uit te beelden: we hadden in de klas een vijver gemaakt waar de eendjes in konden komen zwemmen.



Dan zijn we op zoek gegaan naar een echte vijver met eendjes. Van ver hadden we toch wat eendjes in het riet zien zitten. We zijn ook kikkers tegengekomen, maar deze sprongen snel weg om zich tussen de lelies te verstoppert.

We hebben een spelletje gedaan: zoek de juiste veren. De juf had foto's op de iPad van veren die heel hard ingezoomd waren en foto's van dieren. Hier moesten we de juiste veren bij het juiste dier zoeken. Eerst was het niet gemakkelijk, maar toen we gingen uitzoomen, werd het al snel duidelijk. Zo hebben we leren in -en uitzoomen op de iPad.

Met de jongste kleuters hebben we het thema afgesloten door naar de Muze te gaan en naar een voorstelling te gaan kijken over het lelijke eendje. Dit was heel spannend en ook de bus was al een hele ervaring. Nadien kwamen we in een zaal waar het licht uitging, wat was het donker! We zagen acteurs met mooie poppen en er werd muziek gemaakt. Het was een heel grappig verhaal en we waren ook vaak verwonderd. Na de voorstelling mochten we de poppen eens van dichtbij bekijken. Toen we terug in de klas kwamen, hebben we foto's laten zien aan de andere kleuters en verteld wat we gedaan hebben. Samen hebben we nog naar het verhaal van het lelijke eendje gekeken.



Jules, de dikke vriend van de kleuters uit de rode klas, is al op vakantie vertrokken. Na een uitgebreid afscheid van al zijn vriendjes, heeft hij het vliegtuig genomen en geniet nu van een welverdiende rust in Spanje.

Jules is de Pagaddertjes wel niet vergeten en hij stuurt ons allemaal zonnige groetjes!

Tot in september, Jules!

### **Samenspeeldag met het 1<sup>e</sup> leerjaar (de oudste kleuters)**

Het is zo fijn dat we op een speelse manier kennis kunnen maken met de juffen en de lokalen van het eerste leerjaar. Zo wordt de overgang al wat gemakkelijker.

Wat doen we op zo een samenspeeldag?

Themagericht doen we heel wat muzische activiteiten zoals bewegingsspelletjes, knutselen, schrijven, zingen, dansen, naar verhaaltjes luisteren ...

In juni is er een uitwisseling, de 'terugkomdag'. De kleuters gaan de hele voormiddag, met de juf van het eerste voorbereidende activiteiten doen zoals rijmen; cijfers, letters en woordjes schrijven. De kinderen van het 1<sup>e</sup> leerjaar mogen intussen nog eens een voormiddag komen spelen in de kleuterklas.

Vol spanning kijken ze er allemaal naar uit en zullen ze er thuis zeker met plezier over vertellen!

### **Talig bezig zijn tijdens de vakantie ...**

- Om het Nederlands tijdens de vakantie bij jouw kleuter 'levendig' te houden, nog enkele tips:
- Zorg dat je kind elke dag Nederlands hoort, spreekt, ... Spreek thuis af wie van jullie Nederlands spreekt, wie de moedertaal spreekt. Blijf dit consequent doen.
- Kies regelmatig voor Nederlandstalige programma's, filmpjes, ... op tv. Kies activiteiten op tablet, iPad, ... in beide talen.
- Verwoord bij het boodschappen doen, aankleden, tafel dekken, ... altijd wat je doet.
- Een verhaaltje voor het slapengaan is altijd leuk. Vertel hetzelfde verhaal enkele dagen na elkaar voor en laat dan je kleuter samen met jou het verhaaltje navertellen. Voor leuke prentenboeken, ook meertalig, kan je steeds terecht in de bib. Heel wat van deze prentenboeken kan je ook online vinden, zodat er iemand in jouw plaats voorleest!
- Vanaf 4 jaar kan je kind ook terecht op speelpleinwerking Het Heem. Zij zijn van 1 juli t/m 9 augustus open op werkdagen van 13.30 tot 17.30. (€ 2 per kind per dag).
- Op zoek naar leuke activiteiten om samen met je kind te doen? Google dan even naar AAP en NEL en vind er raadsels, teloefeningen, receptjes om samen te koken, een wedstrijd en nog veel meer.
- Spelothek Patapoef is tijdens de zomervakantie elke maandag open van 15.00 tot 18.00.
- <https://www.youtube.com/c/DagJules-UitgeverijZwijzen>  
<https://www.youtube.com/watch?v=-apPjpDbZ5U>  
<https://www.youtube.com/watch?v=cnPmFJNmSeo>  
<https://dbnl.lakakids.com/>



## Vrije dagen schooljaar 2024-2025

### Lokale verlofdagen:

- maandag 30 september 2024
- vrijdag 2 mei 2025

### Pedagogische studiedagen:

- vrijdag 6 december 2024
- Woensdag 29 januari 2025

## Open-klas-dag

Donderdag 29 augustus van 16.00 tot 18.00.

Kom kennismaken met de juf, de klas en de vriendjes.

### Uit het schoolreglement...

Een schooldag duurt van 8.40 tot 15.20 (op woensdag tot 12.15). Er is toezicht op de speelplaats vanaf 8.25. Bedankt om tijdig te komen en deze uren te respecteren!

De maximumfactuur, het maximumbedrag wat een school aan extra's mag vragen per kleuter, bedraagt voor volgend schooljaar 55 euro.

Sinds 1september 2020 is de leerplicht verlaagd van 6 naar 5 jaar. Je kleuter is dus leerplichtig op 1 september van het jaar dat hij/zij 5 jaar wordt. Concreet wil dit zeggen dat voor schooljaar 2024-2025 de kleuters geboren in 2019 onderworpen is aan de controle op regelmatig schoolbezoek. Leerplichtige kleuters moeten minstens 290 halve dagen aanwezig geweest zijn op school, om toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs.

De directeur bepaalt, in overleg met de leerkrachten, in welke klas een kleuter wordt opgenomen.

De directeur beslist in overleg met de klassenraad of een kleuter een jaar kleuterschool mag overdoen.